

## Groeten uit Modelland

In het vijfde Zijspoor van 2007 stond het volgende te lezen.

Het mooiste is (en dat is dan een kroon op je werk) wanneer je een foto van je eigen geschapen landschap laat zien en je krijgt de vraag waar je met vakantie bent geweest! Het moet net echt lijken, yes ... dan ben je pas geslaagd!

Dat bracht me op een idee voor een nieuwe rubriek. In de oudste Zijsporen stonden bedroevend slechte zwart-wit foto's. Alle begin is moeilijk, nietwaar? Al snel werd het een stuk beter met foto's in grijstinten. Maar de vlag ging natuurlijk uit toen in 2006 het Zijspoor in kleur kon verschijnen. Tijd, dacht ik, voor de volgende stap: foto's als hóófdzaak, niet als illustratie bij tekst. In eerste instantie ging ik voor een paginavullende foto. Gaandeweg ontstonden titel en ontwerp als een prentbriefkaart.

Iemand trouwens al een idee wie de schrijver is van de tekst die hierboven werd aangehaald? Jazeker, dat is onze voorzitter! Dus leek het me voor de hand te liggen om Jitse de gelegenheid te geven zijn woorden waar te maken. "Daar heb je me!" mailde hij terug, kort daarop gevolgd door een hele serie foto's.

Maar wat zien we hier nu, Jitse? vroeg ik. Draai de kaart maar om, was het advies. Natuurlijk, dat ik daar niet zelf op kwam! Achterop de kaart was het volgende te lezen.

Hallo mede-locofielen,

We genieten van heerlijke vrije tijd in Modelland. Daar bevindt zich onder andere het gezellige stadje Kaslokhausen (= Kaspers en Slok). Hier is van alles te doen, diverse winkeltjes en cafeetjes, een pizzeria, een chinees 'China Town' en het hotel 'Garni Europa' zorgen voor een afwisselend vertier voor ons als toeristen. Zelfs in de bioscoop, waar heel toevallig de film première van Sissie plaatsvindt, heerst een drukke van belang. Willemijn heeft weer heerlijk romantisch gezwijmeld.

Aan de rand van dit stadje zijn een overslag-/transportbedrijf en de oude bierbrouwerij Hohenfelde gevestigd. Ook zien we even verderop het containeroverslagbedrijf van Kaslokhausen. Door de ligging van dit stadje, tegen de Zwitsers - Oostenrijkse grens in het Duitse Allgäu-gebied, vind je een internationaal rijk aanbod van containers.

Iets buiten dit stadje ligt - verscholen in het vele aanwezige groen - het gezellige en drukbezochte 'Gasthaus Erica' en aan het meer is altijd wel een spontaan optreden van amateurartiesten te beleven.

Een paar (kilo)meter verderop ligt het hooggelegen vestingstadje Blausee-Mitholz, dat dateert uit 1763. Het station Blausee-Mitholz is een stuk lager gelegen en ligt aan de doorgaande spoorlijn naar München.

Het is goed toeven hier.





# *Groeten uit Modelland*

Het Zijspoor