



Groeten uit Modelland



Groeten uit Modelland

Voorzitter Jitse Kaspers schreef ooit: "Het mooiste is (en dat is dan de kroon op je werk) wanneer je een foto van je zelfgeschapen landschap laat zien en je krijgt de vraag waar je met vakantie bent geweest! Het moet net echt lijken, yes ... dan ben je pas geslaagd!"

Ook deze keer ontving de redactie weer een prentbriefkaart.

Hallo clubgenoten,

Onze zes kinderen hebben ons al vaak mee op reis genomen naar allerlei mooie plekken in binnen- en buitenland. Maar ik neem jullie graag mee naar mijn droomplek. Gelukkig vond ik er ook een fraaie prentbriefkaart, zodat jullie beeld hebben bij mijn praatjes. Op de foto linksboven zie je het pension waar we zo heerlijk verwend werden. Zachte bedden, eitje bij het ontbijt. Onze kamer bevond zich links op de eerste etage. Zoals je ziet konden we dus vanaf ons eigen balkon genieten van de grazende koeien.

Tussen de huizenblokken door zie je hoe fraai de omgeving is! Op een van onze wandelingen troffen we het rustieke pleintje aan. Het terras lag heerlijk in de zon en we hadden de stoelen voor het uitkiezen! Net om de hoek was onder de arcades een straat met de nodige delicatessenwinkels. Natuurlijk hebben we uitgebreid staan praten met de plaatselijke groenteman. Een vakbroeder tenslotte! Overigens, je ziet wel dat het hondje de dierenzaak al ruikt...

Opeens waren wij goed verdwaald. Stonden we voor blokhut Fryksås. Dat ligt volgens Google 10 km van Orsa en binnen 20 km moet een Raststuga zijn!!! Nou, je snapt het al: die is nergens te vinden!

We zijn trouwens benieuwd welke postbode deze kaart bij jullie bezorgt. Je zou de tel kwijt raken bij al die concurrerende bezorgdiensten. Hier troffen we nog de goeie oude tijd van tante Pos, compleet met postrein. En nou ja, je weet: alles wat op rails rijdt maakt me stapelgek. Ik heb er hier mijn hart aan opgehaald. Tientallen treinen kon je hier in de authentieke samenstelling rond zien rijden!

