



# Groeten uit Modelland

## Groeten uit Modelland

Voorzitter Jitse Kaspers schreef ooit: "Het mooiste is (en dat is dan de kroon op je werk) wanneer je een foto van je zelfgeschapen landschap laat zien en je krijgt de vraag waar je met vakantie bent geweest! Het moet net echt lijken, yes ... dan ben je pas geslaagd!"

Ook deze keer ontving de redactie weer een prentbriefkaart.

Hallo clubgenoten,

Mag ik jullie allemaal nog het beste wensen voor het nieuwe jaar? Eigenlijk is de tijd van dat soort teksten allang verstreken, maar ja, ik was even weg, nietwaar! Omdat ik maar geen bestemming kon kiezen, besloot ik om in te schrijven op een verrassingsreis. Je weet wel: alleen de chauffeur van de bus weet waar de tocht heen gaat. Geweldig is dat! Tot mijn opluchting werden we niet geblinddoekt vervoerd; we mochten gewoon genieten van het aan ons voorbij trekkende landschap.

Wat is ons modellandje toch mooi en wat zit het vol verrassingen! Je verbaast je over de vele fietsers die zonder licht rijden en voetgangers die vlak voor een auto de straat oversteken. Gelukkig zijn er ook verstandige weggebruikers, die wél voor- en achterlicht hebben aangestoken. Prachtig om in het schemer bij het Esso-station een lasser bezig te zien om zijn brommer met het blauw-flakkerende licht te repareren. Op diverse plekken komen sierlijke rookslierten uit schoorstenen. Romantisch!

En wat zou ik graag eens binnen willen kijken bij dat treilmuseum, deels gevestigd in een locloods, deels toegankelijk via een deur in een fraaie arcademuur. Op diverse plaatsen doken we een tunnel in. Leuk om je te laten verrassen door wat daarna zichtbaar wordt: een privé-zwembad (wow!), een boerderij met een boom vol heerlijke sinaasappelen, een fraai aangelegde begraafplaats (en ik kan het weten, nietwaar?) maar ook een tamelijk ernstig ongeval bij de rivier.

Maar het grappigst was wel het verliefde stelletje dat zich onzichtbaar waande in de tunnel, maar door een beveiligingscamera werd betrapt!

Groeten van

