



Groeten uit Modelland

Het Zijspoor

Groeten uit Modelland

Ook deze keer ontving de redactie weer een prentbriefkaart.

Hallo leden van de MVA,

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, waar is het mooiste Modelland? Ja, lieve clubvrienden, daarover kun je van mening verschillen. De een houdt het bij Zwitserland, de ander gaat bij voorkeur naar Honderd-jaar-geleden. Persoonlijk hou ik erg van berg- en rotslandschappen; daar kan ik me helemaal op uitleven. Lekker kliederen, modelleren en kleuren - leuk toch?

Mijn eigen modelwereld ziet er nog erg uit als serpentineland. De vele hellingen van doorgaande lijnen, lokaalspoor, bergbaantje en autowegen kronkelen nu nog openlijk zichtbaar over en door elkaar heen. Alsof de treinen een feestje vieren en zwierend door het leven gaan. Maar er zit echt een plan, zeg maar rustig een masterplan achter. Veel van wat nu nog zichtbaar is zal achter machtige flanken en in prachtige valleien verdwijnen. Maar voor die tijd zal er nog heel wat werk verzet moeten worden.

Over werk gesproken: voorlopig bevindt het centrum van noeste arbeid zich in het onderhoudspark. In de dubbele locloods worden locomotieven van buiten en van binnen onder handen genomen. Maar daarbuiten is minstens zoveel activiteit te ontwaren. Het bunkeren van steenkolen, het innemen van water, diverse bedrijvige hijskranen, het ontslakken boven de kuil, het aanvullen van de zandopslagplaats, het uitblazen van de vlampijpen, je weet niet waar je kijken moet! En je weet zeker: al dit werk gebeurt hier al jaren. Alles is roestig, vervuild, oud en afgeleefd. Dat vind ik nou mooi!

Maar wat ik niet had verwacht was dat hier 's avonds minstens zoveel bedrijvigheid heerst als overdag. En wat nou zo mooi is: mijn neef Jaap van Toorn zag kans om daar een paar prachtige opnames van te maken. Plaatjes zijn het, zeg nou zelf! Leuker kunnen we het niet maken.

Toch blijf ik het ook leuk vinden dat de grote stad, mijn grote stad (nee, nog niet op de foto) frontaal in het zicht komt. Sterker nog: het wordt door een weerspiegeling een echte metropool. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, dát verraadt mijn scheppende meesterhand.

Jaap Stoter