



Groeten uit Modelland

Groeten uit Modelland

Hallo leden van de MVA,

Graag neem ik jullie mee naar mijn Modelland. Een kleine schets: centraal ligt een fraai landgoed (waar ik graag zou willen wonen, maar dat terzijde) met een heerlijke waterpartij. Je zult daar maar een bootje bezitten! Heerlijk dobberen, beetje vissen en genieten van het zonnetje aan de wolkenloze hemel. Geen wonder dat het wateroppervlak azuurblauw is.

't Is hier nu rustig, maar in het weekend en tijdens vakanties lijkt het hier Benidorm wel: op de ligweiden is de jeugd uit de wijde omgeving lekker aan het chillen. De geur van frites en frikadellen vermengt zich dan met die van bier: Gasthof zum Adler heeft een aanlokkelijke Biergarten. Ten tijde van de foto nét niet geopend; zul je altijd zien. Maar op hoogtijdagen is er "hübsche" bediening. Je zult denken: die spoort niet, maar dan ken je mijn achternaam nog niet!

Zie je trouwens achter het terras die TEE voorbijrijden? Zoef - en verdwenen is ie al weer. Kijken ze hier helemaal niet van op. Gewoonste zaak van de wereld. Net als trouwens de prachtige stoomlocomotieven, die hier nog volop in bedrijf zijn. De goeie oude tijd. Net zoals de nostalgische klokgeluiden die van tijd tot tijd uit de kerktoren klinken.

Maar tegelijkertijd heeft hier de vooruitgang zichtbaar zijn intrede gedaan. Wat dacht je van moderne led-verlichting? Je komt ze al tegen op de begraafplaats: bij meerdere graven is een sfeervol geel flakkerend lichtje ontstoken. Even verderop knipperen er vier op een rij afwisselend op een wegafzetting: veiligheid voor alles.

En ook de brandweerauto is voorzien van blauwe led-zwaailichten. Uitgerukt omdat in de nabijheid van het station een flinke boom totaal ontworteld in de weg ligt. Zouden de paarden van het bruidspaar geschrokken zijn van de sirenes? Vlak voor aankomst bij de kerk dreigen ze op hol te slaan. De bruid heft haar armen, maar gelukkig blijven de koetsiers de rust zelve. Wel een beetje typisch dat de bruidegom zijn aanstaande totaal niet kalmeert.

Kortom, genoeg te beleven hier! En dan heb ik het nog niet eens over de molen, die hier op zo'n gevaarlijke plek is gebouwd dat de fotograaf een flink eind uit de buurt bleef om niet het risico te lopen een klap van de wieken te krijgen.

PS

P.S. Zin om dit idyllische oord ook eens te bezoeken? Er is op een unieke locatie nog een appartement "Zu vermieten".