

# Bits uit Oostenrijk

De MVA heeft een eigen website: [www.mva.nu](http://www.mva.nu). Weet je natuurlijk. Staat bovenaan bij je favorieten. Toch? Onze webmaster Jan Lourens zorgt dat alle informatie daar up-to-date is. Stuur hem een berichtje of een serie mooie foto's en Jan maakt het in orde. We laten hem zelf aan het woord:

Er was, toen ik begin 2006 bij de MVA kwam kijken, een bestaande website welke het domein in Amerika had. Deze site werd beheerd door de maker ervan, Jan Willem Reinders, maar hij deed er weinig mee, mede omdat hij erg druk was met zijn werkzaamheden. Tegen het einde van datzelfde jaar overleed Jan Willem en lag het onderhoud aan onze website helemaal plat. Ik heb toen geopperd me hier mee te bemoeien en zo ging het.



## Enter Mario Derksen

Lange tijd hiervoor, misschien wel een jaar of vijf of langer, had ik al contact met Mario Derksen. Dit kwam door de PSVRenkum en de Airborne Wandeltocht. Ik kende namelijk zijn vader goed; deze zat toentertijd bij de Gemeente Politie. Dus heb ik bij Mario (waarvan ik wist dat hij in de IT zat) gepolst om de website te verhuizen naar Nederland. Hij stelde voor deze op zijn server te plaatsen. Met toestemming van de voorzitter en de secretaris is de site verhuisd naar zijn server. Eerst was een vrijwaringverklaring nodig om de domeinnaam te mogen blijven gebruiken. Die kwam er in januari 2009. Toen volgde het registratiecontract. Twee maanden later heb ik een voorstel naar de voorzitter gemaild en die heeft zijn opmerkingen teruggemaild. Zo zijn dus in overleg met het MVA-bestuur onze wensen op een rijtje gezet.



En daarna zijn we begonnen om een nieuwe site te bouwen. Mario bouwde en ontwierp en ik heb het een en ander mogen aanleveren. Een hele klus, want van de oude site bleek slechts een enkele foto geschikt te zijn.

Mario bouwde de website met Joomla versie 1.5. In november 2013 hebben we een PHP-update gehad waardoor de pagina's van de website dynamischer werden (en het tarief iets omhoog ging). In 2014 hebben we een update gehad naar Joomla versie 2.5. met een data-ruimte van 750 mB. Niet al te groot, maar genoeg. En eind 2015 zijn we gemigreerd naar 3.4. Wanneer ik problemen heb met plaatsingen of anderszins, dan is Mario altijd te bereiken om

Bron: **Het Zijspoor** - clubblad van de Modelbouw Vereniging Arnhem e.o.

de dingen op te lossen. En omdat wij een goede band hebben is hij heel schappelijk. Wie is Mario? Dat vroegen we aan zijn vrouw Annika. Zij pakte de uitdaging aan en noteerde het volgende relaas.

### **Vertrokken naar Oostenrijk!**

Mario Derksen ondersteunt de MVA al een jaar of tien als vrijwilliger bij het onderhoud van de website. Tijdens zijn vrijwilligerswerk voor de Stichting Airborne wandeltocht kwam Mario in contact met Jan Lourens. Samen zorgen zij ervoor dat de website [www.mva.nu](http://www.mva.nu) up to date blijft.



Naast deze vrijwillige functie is Mario onder andere als zelfstandig ondernemer actief met zijn bedrijf Mailhouse Rock. Hiermee verzorgt hij e-mail campagnes voor diverse bedrijven. Daarnaast wordt hij regelmatig gevraagd om mee te werken aan het ontwerpen en opzetten van nieuwe websites en je kunt ook bij hem terecht voor hosting en IT beheer. Maar dan dringt zich toch vooral de vraag op:

### **Waarom naar Oostenrijk?**

Twee jaar geleden ben ik samen met mijn gezin verhuisd naar Oostenrijk. Hiermee kwam een lang gekoesterde droom uit; werken en wonen in een land met schitterende natuur, cultuur, vriendelijke mensen en veel mogelijkheden op sportief gebied. Natuurlijk zijn er meer landen die aan deze criteria voldoen, echter Oostenrijk kenden we al van diverse vakanties en we wilden graag de taal van het land kunnen spreken. Hoe vaak zie je niet in programma's dat mensen de taal van hun nieuwe thuisland niet spreken en daardoor in problemen komen. Daarnaast is de afstand nog te overzien en ben je na een dag rijden weer in Nederland.

### **Hoe kijk je terug op de afgelopen twee jaar?**

De tijd is omgevlogen! We hebben veel meegemaakt en zowel mijn vrouw als ik hebben dat als erg positief ervaren. Het was vooral het eerste jaar "de alles is anders show". De omgeving, het huis, de mensen, de taal, het eten, etc. ... Van sleur was in ieder geval totaal geen sprake! Natuurlijk moest er veel geregeld worden en liep niet altijd alles op rolletjes.

Toch kunnen we zeggen dat we heel blij zijn dat we deze stap gezet hebben en er geen spijt van hebben. Hoe het in de toekomst ook loopt, deze ervaring pakt niemand ons meer af.

Natuurlijk hebben we erg veel geluk gehad met de manier waarop onze destijds vijfjarige zoon zich heeft aangepast. Het is nogal wat om je vriendjes en opa en oma achter te moeten laten omdat je vader en moeder een droom najagen. Gelukkig hebben we veel contact met familie en vrienden in Nederland. We gaan regelmatig naar Nederland of krijgen bezoek hier in Oostenrijk en verder is er veel contact mogelijk via de sociale media, telefoon, mail, app, etc..



### **Waarmee zijn je dagen gevuld?**

Mijn klantenbestand bestaat voornamelijk nog uit Nederlandse klanten. Mijn werkzaamheden zijn wat dat betreft niet erg veranderd sinds mijn vertrek. Inmiddels heeft ook een aantal Oostenrijkse klanten mij weten te vinden. Dat kost tijd. In Oostenrijk, en

Bron: **Het Zijspoor** - clubblad van de Modelbouw Vereniging Arnhem e.o.

vooral in een dorp, geldt: ons kent ons. Men moet je leren kennen en het je gunnen. Dat ik bij de vrijwillige brandweer ben gegaan, blijkt een goede stap te zijn geweest. Ten eerste vind ik het erg leuk om iedere week mee te doen aan een brandweeroefening en tegelijkertijd is het een erg goede manier om te integreren. Nederland loopt wat betreft goed uitziende en werkende websites erg voor op Oostenrijk. Op dat gebied kan er hier in Oostenrijk nog veel verbeterd worden. Ik zie dan ook genoeg mogelijkheden hier met betrekking tot het genereren van inkomen.

In mijn vrije tijd trek ik graag een paar baantjes in het zwembad, pak ik de motor of mountainbike voor een ritje, trek ik mijn hardloopschoenen aan voor een rondje of trek ik erop uit met mijn gezin. Je kunt hier prachtige wandelingen maken en de gezellige Bodensee ligt op een uurtje rijden. Ook klim ik sinds een tijdje samen met mijn zoon van inmiddels acht. Graag pingel ik ook wat op mijn gitaar... echter met al die hobby's en interesses kom ik tijd te kort!

### **Toekomstdromen?**

Wellicht dat de droom van mijn vrouw om vakantiewoningen te gaan verhuren in de toekomst ook nog uitkomt. Maar we realiseren ons ook dat de manier zoals we nu leven, ons veel vrijheid biedt. We zijn erg tevreden met hoe het nu is en hopen vooral gezond te blijven en nog veel mooie herinneringen te kunnen maken.

---

(Die Annika kan schrijven hè? Meer lezen? Volg haar blog: <http://annikaderksen.com>)