

Modelbouwboulevard

door Hans van de Ven



Noem een plaats in Nederland met meer dan één modelspoorwinkel.

Tja, dat valt niet mee, nietwaar. De vraag "Noem een plaats zónder zo'n winkel" is helaas een stuk eenvoudiger te beantwoorden. O kijk, er komt een sms binnen: Rotterdam. Ja, dat antwoord rekenen we goed (zoek zelf de twee betreffende winkels op). Ah, nu WhatsAppt iemand "Zwolle"; ja, ook die reactie is correct. Via Facebook wordt gewezen op Utrecht, waar Kuijpers Hobbyhuis inderdaad aan beide zijden van de Minrebroederstraat te vinden is.

Maar het gezochte antwoord vind je véél dichterbij, namelijk in ... Doornenburg. En ook hier, net als in Utrecht, in dezelfde straat. Even denken hoor. Ja, Wentink Occasions op het Krakkedel; iedereen is daar wel eens geweest en heeft er toen vast ook wel een geslaagde aankoop gedaan. Maar nóg een zaak?

Jazeker, op huisnummer 2 was al 8½ jaar Tilly Models gevestigd. Tot voor kort was dit alleen het woonadres en tevens de werkplaats van Jeroen Gerlofs. Zijn resin-producten verkocht ie via de webshop en op de beurs in Houten. Maar na stevig klussen heeft hij eind oktober aan huis een heuse winkel geopend met 45 m² modelbouwplezier.



Er staan maar liefst vier forse vitrines (enkele jaren geleden al gekocht uit de inboedel van een failliete juwelierswinkel), gevuld met artikelen van Tilly. Je kijkt je ogen uit. Molens, het kerkje uit Oosterbeek, station Zetten-Andelst, allerlei huizen en winkels en ga zo maar door. Ook het Zwitserse assortiment is fraai vertegenwoordigd met chalets, tunnelportalen, een

lawinegalerij en nog veel meer. Maar ook militaire voertuigen en schepen uit burgervvaart en marine, in principe geproduceerd voor anderen, kunnen indien gewenst besteld worden. Tenslotte kun je bij Jeroen ook terecht voor het laten gieten van modellen/onderdelen in gewone resin of "plastic" resin (dit ziet eruit als plastic maar is toch resin) en glasheldere hars. Vaak is dit een stuk voordeliger dan je denkt....! Vandaar ook de naam Tilly: dat klinkt internationaal goed en is niet exclusief gericht op treinen. Tilly is de tweede naam van de (creatieve!) moeder van Jeroen en de naam van haar peettante. Aardig weetje: Jeroen heeft zijn sporen verdiend in de museumwereld. Zoek voor de gein maar eens zijn naam in het museum van Kasteel Doorwerth!



De schappen en rekken worden verder gevuld met bouwpakketten van de eigen producten. Stijlvol bedrukte doosjes, maar denk daarbij ook aan vuilnisbakken, klike's, nostalgische ANWB-wegwijzers en (op de juiste wijze gebonden) hooibalen. Eenkennig is Jeroen niet, want zijn winkelassortiment omvat ook (uitsluitend Nederlandse of Zwitserse modellen van) Holland Scale, Faller, Kibri, Anita Decor, Evergreen, Vallejo, Humbrol en Noch. En: wel eens van Dan Scale gehoord? Kortom: het is de snoepwinkel voor modelbouwers!



Achterin de winkel zit Jeroen de hele zaterdag (geopend van 10.00 tot 17.00 uur; uitgezonderd feestdagen en de modelspoorbeursdagen in Houten) te knutselen. Wil je iets weten over het werken met resin, over lijmen en verven, over drybrush of wetwash? Hij zal het je ter plekke demonstreren en zelf laten uitproberen. Waar vind je zo'n service?! Het plan is om ook workshops te gaan organiseren. Ze zullen gepubliceerd worden op de (vernieuwde) website. Ik kan niet wachten!

En als dat allemaal nog niet genoeg is om spoorwegs naar Doornenburg af te reizen: de komende maanden gaat Jeroen in de winkel een H0m-modelspoorbaan bouwen met als thema FO-Niederwald. Op drie modulebakken in L-vorm zal dit uiterst fraaie Zuid-Zwitserse berggebied worden uitgebeeld. Reken maar op imposante hoogteverschillen! Het spoortraject wordt, geheel volgens de werkelijkheid, uitgevoerd als tandradbaan met 10% als maximale stijgingspercentage. Tijdperk IV/V. Dat is ds voor de fusie van FO (Furka-Oberalp-bahn) en BVZ (Brig-Visp-Zermat-bahn) tot MGB (Matterhorn-Gotthard-Bahn). Het materieel waarmee gereden wordt is ook van voor tijdperk IV maar dat zie je in Zwitserland wel vaker. Volgens Wikipedia telt Niederwald 45 inwoners. Die krijgen vast allemaal een plekje op de baan. Er ligt al een tijdschrift met een artikel over deze omgeving ter inzage. Maar beter is het om Jeroen zijn verhaal te laten doen; hij is kind aan huis in Wallis.

Dus: stel je TomTom in op Krakkedel in Doornenburg en je arriveert op een heuse modelbouwboulevard. Bij Tilly Models op nummer 2 bieden vijf parkeerplaatsen gastvrij ruimte aan bezoekers van een juweeltje van een winkel, even verderop op nummer 26 kun je bij Wentink Occassions je aankopen completeren met rijdend materieel. Ook Tilly is vanaf heden adverteerder in ons Zijspoor!

www.tillymodels.nl

