



Groeten uit Modelland

Groeten uit Modelland

Voorzitter Jitse Kaspers schreef ooit: "Het mooiste is (en dat is dan de kroon op je werk) wanneer je een foto van je zelfgeschapen landschap laat zien en je krijgt de vraag waar je met vakantie bent geweest! Het moet net echt lijken, yes ... dan ben je pas geslaagd!"

Ook deze keer ontving de redactie weer een prentbriefkaart.

Hallo clubgenoten,

Van mijn moeder geleerd: ga in een onbekende plaats naar de kerk. Dáár gebeurt het! Ze bedoelde dat de kerktoren de weg naar het centrum aangeeft. Zo kom je dus heel gemakkelijk bij de winkels en vast ook bij het café... Nou, en ik was zeker wel op onbekend terrein terecht gekomen. Deze stad heeft zelfs geen naam! Ik ben tenminste nergens een plaatsnaamaanduiding tegen gekomen. Niet bij de rand van de bebouwde kom en ook niet op het fraaie stationscomplex.

De tip van mijn moeder pakte deze keer heel verrassend uit. Aan de voet van de kerk, die overigens een mooie vakwerktoren heeft, was helaas geen kroeg te bekennen, maar er reed net een idyllische koets langs, getrokken door twee boerenpaarden. Je weet wel, van die stevige werkknollen. Hoe kon ik beter de omgeving leren kennen dan door een ritje in dit rijtuig te maken!

Onder het nostalgische hoefgekletter op de ouderwetse kinderkopjeswegen kon ik heerlijk rondkijken. Wat mij betreft hadden ze deze prentbriefkaart helemaal kunnen vullen met foto's van een leuke laan, een gezellige straat, een stil weggetje en in het bijzonder van De Steeg! Wat een leuke en goed onderhouden geveltjes, geweldig hoor. Maar het buitengebied was zeker zo fraai. Wat te denken van die manege? Hier natuurlijk wel volop ranke rijpaarden. Maar ook aan de veestapel op de boerderij verderop heb ik me lopen vergapen. Deze boer was trouwens van plan een kwekerij op zijn hofstede aan te leggen. Als hovenier klopt mijn hart natuurlijk wel een tikkie sneller bij zo'n plan! En al helemaal hoger in de bergen, waar een fraaie houten brug (linksboven op de kaart) de wandelaars de gelegenheid geeft om een van de vele spoorlijnen over te steken. Wat je dan aan imposante treinen onder je door ziet rijden. Prachtig.

Kortom, ik vermaak me hier uitstekend!