



Groeten uit Modelland

Groeten uit Modelland

Ook deze keer ontving de redactie weer een prentbriefkaart.

Hallo leden van de MVA,

Tijdens het open modelspoorweekend raakte ik in gesprek met jullie redacteur. Ik ben al jaren verslingerd aan Amerikaanse treinen. Dat begon toen ik als 16-jarige LTS-er op de Grote Markt in Den Haag tijdschriften van de Model Rail Roder in handen kreeg. Waar zie je zulke mooie locs: met draaistellen om bij de houtkap scherpe bochten te kunnen maken en met cilinders aan de buitenkant van de wielen! Kijk zelf maar rechtsonder op de fraaie prentbriefkaart. Daarop staan ook foto's van een paar van mijn favoriete plekjes. Naast de zwarte Shay met de excentrisch geplaatste ketel met opvallende schoorsteen (en op achtergrond een idyllisch dorpje) zie je de bedrijvigheid bij een sfeervolle goederenloods. Jammer dat de fotograaf de schoorsteenveger niet helemaal in beeld heeft gekregen. Ach, hadden we het in Nederland maar zo!

Bovenaan de kaart kunnen de hengelsportliefhebbers hun hart ophalen! Heerlijk gezeten op zo'n zware balk voor de kademuur. Beetje boten kijken, beetje naar je dobber staren, zo kom je tot rust! Als je je tenminste niet stoort aan het zware transport vlak boven je hoofd. Liever wat meer reuring en avontuur? Dan ga je (links) met je lieslaarzen aan in het woeelige water bij de Turtle Creek Bridge staan. Niet ongevaarlijk hoor! Zo vlak bij een motorbootje die een hele stapel boomstammen in bedwang probeert te houden. Ook die kanoërs onder de brug zitten in risicovol vaarwater. Uiteindelijk moet dat hout natuurlijk met de trein worden afgevoerd. Je ziet er net eentje de brug passeren. Ook een leuk locje trouwens, toch?

En over dieseltjes gesproken: op de middelste foto zie je er twee voor de prijs van één. Nietige machines in vergelijking met de imposante kraan, die overigens wel eens een likje verf kan gebruiken. Maar wel een krachtpatser. Logisch, zo vlak aan de kade. Enig idee hoe groot de schepen zijn die hier gelost moeten worden?

Willem