



# *Groeten uit Modelland*

## Groeten uit Modelland

Hallo leden van de MVA,

Een prentbriefkaart van mij! Veel gekker moet het niet worden! Ik ben namelijk helemaal niet tuk op vakantie. De deur achter me dichttrekken - ik stel dat moment graag uit, liefst héél lang. Ik ben gewoon graag thuis. Da's ook wat waard hoor. Met plezier geef ik een rondleiding door mijn domein. Zullen we afspreken voor het volgende Zijspoor? Genoteerd!

Maar deze keer was het er dan toch van gekomen. Op naar Modelland. Nét zo mooi als de werkelijkheid. Om in de sfeer te komen reisde ik naar Vlieren (wie kent dat niet?) met zo'n nostalgische groene Mat 46, je weet wel, met die geile gele snor. Jammer dat die niet op de prentbriefkaart staat. Gelukkig arriveerde vlak daarna een Rode Duivel bij hetzelfde station (waarvan je links op de achtergrond nog net een hoekje kunt zien). Kon ik daar mijn hart aan ophalen. Mooie bus op het plein hè? Maar nog leuker is de motor die tegen de boom geleund staat. Dat is een Magnat Debon uit 1930. Weet je dat ik exact zo'n exemplaar in de garage heb staan?

Even verderop trof ik een heerlijk terras. 't Was er druk, maar gelukkig vond ik nog een vrije stoel. Heerlijke kop koffie gedronken. Bijna net zo goed als thuis... De fotograaf had wel wat verder mogen inzoomen op dat prachtige pand, maar dan had je die twee fraaie auto's niet gezien.

Meer auto's, véél meer zelfs, stonden bij de patserige bungalow linksonder op de kaart. Die eigenaar heeft vast zijn optrekje bij elkaar gespaard met de handel in sportauto's. Zie je bijvoorbeeld die Jaguar D-type? Da's een vermaarde raceauto uit de jaren '50, die furore maakte op het circuit van Le Mans in Noord-Frankrijk. Op de foto daarnaast een impressie van het villadorp. Beetje een slaapwijk, denk ik. Geen mens op straat. Alleen als je héél goede ogen hebt zie je op die lantarenpaal een buizerd zitten. Het wijkje doet me sterk denken aan Almere. Ken je die tv-serie Nieuwe Buren? Opnames zouden zomaar hier gemaakt kunnen zijn. Nou, zulke burens hoef ik niet hoor. Veel te veel agressie en geweld. Ik ben een milddadig mens. Mag ik toch wel zeggen van mezelf?

Mijn hart zette een tandje bij toen ik bij die crossbaan terecht kwam. Waarom was ik nou met de trein gekomen en had ik niet een van mijn eigen motoren gepakt?! Dan had ik me hier helemaal kunnen uitleven. Een van mijn andere hobby's! Lekker even vrij van de grond over die bult crossen. Wat mij betreft mag die dragline er nog wel een paar bulten bij leggen. Zorgen wij al gasgevend wel voor een lekker parcours. Publiek kan kiezen: boven op de dijk toekijken óf dichterbij, maar dan wel stofhappen.

Vakantie is soms toch best leuk!

