

Cursusdag bij Tilly Models

📷 en 🗨️ door John Brendel

Ergens vorig jaar had ik mezelf verwend bij Wentink Occasions. Ik reed een eindje door om een kijkje te nemen bij Tilly Models, een paar honderd meter verder, aan de Krakkedel 2 te Doornenburg. Er staat een advertentie van hen in ons clubblad, vandaar.

Ik kreeg meteen een Nederlands gevoel van de modelhuisjes in de vitrines. Nu eens geen vakwerkhuisjes maar dijkwoningen, Nederlandse loodsen en winkeltjes. Maar ook is er scenery voor Zwitserland en zelfs figuren. Deze kun je ook als relatiegeschenk gebruiken, bij voorbeeld een Gele Rijder.

Ik raakte in een geanimeerd gesprek met Jeroen Gerlofs, de eigenaar van Tilly Models. Hij vertelde hoe de huisjes gemaakt werden, namelijk van resin, een giethars met bijzondere eigenschappen. Ik had een huisje gekocht en een wand bleek wat kromgetrokken te zijn. Truc: in heet water leggen en daarna weer vlak buigen.

Nu is mijn wapenfeit uit het grijze verleden, dat ik een huisje van Faller in elkaar gezet heb. Meer lijm op mijn vingers dan op het bouwwerk. Ik vroeg Jeroen of er geen cursus was. Deze was er en hij noteerde mijn gegevens.



Op 19 november toog ik voor een dag bouwen en schilderen naar Doornenburg. We waren met een man of acht, uit heel Nederland. Na een bakje koffie met koek en een voorstelrondje werd rond tien begonnen met uitleg over resin. Daarna kregen we een model van een baanwerkershuisje, dat we in elkaar moesten zetten. De matrijsrandjes moesten er afgesneden dan wel afgeschuurd worden en de raamspanningen werden ontdaan van gietresten. Gewoon met

een pensee eind een paar keer door het raam gaan en de vlied dunne gietresten waren verdwenen.

Het huisje werd snel in elkaar gelijmd. Daarna kwam de verf op tafel en moest het huisje voorzien worden van een donkere grondlaag. Inmiddels was het lunchtijd en konden we de buikjes rondeten met soep en lekkere broodjes. De huisjes werden ingeleverd want de verf moest eerst een etmaal drogen, voordat ze gewetherd konden worden.



Jeroen had een aantal voorgeschilderde exemplaren voor ons. Hij deed voor hoe de techniek van het weatheren is. Belangrijk is om niet de verf in het potje goed door te roeren. Nee, met een houten spateltje pak je een kloddertje verf en deponeert dat op het werkblad, in ons geval een plaatje mdf. Dan neem je de kwast, doopt hem in de verf en strijkt de kwast goed af op de mdf-plaat. Met een nagenoeg droge kwast strijk je dan over het onderdeel. Meer luchtigjes vegen. Wat zwartigheid schuin over de rode dakpannen en het ziet er al heel natuurlijk uit.

Fout gaan kan niet, want je veegt het er zo af als het nat is. Of je begint opnieuw. De club ging ijverig aan de gang en mijn leermoment was: gewoon doen. Jeroen kwam langs, gaf aanwijzingen en deed af en toe een trucje voor.

Tegen vieren stonden er acht mooi gewetherde baanwachtershuisjes. Door een aantal mensen werd nog even gewinkeld, want men was er toch. Voldaan keerde ik huiswaarts, ik had een huisje gebouwd én geschilderd.

Een bezoekje aan de winkel of website is de moeite waard www.tillymodels.nl

Resumé: voor mij heel leerzaam. Iets voor de clubavond(en)?

Het baanwachtershuisje staat (nog) eenzaam op mijn modelbaan in wording. Maar de locs toeteren wel even als ze er langs rijden!