

Een geschenk van Max

door Jitse Kaspers



Afgelopen dinsdagmiddag 31 januari had ik een afspraak met Max van de Pol. Nieuwe leden zullen deze naam wellicht wel gehoord hebben, maar persoonlijk Max niet ontmoet hebben.

In ons *Wie is Wie*-mapje zie je dat Max in 1930 geboren is. Onze MVA e.o. is op 30 augustus 1983 door Max opgericht en hij is in de beginjaren onze voorzitter geweest. Op dit moment woont Max samen met zijn echtgenote in Residentie Rosorum aan de Amsterdamseweg te Arnhem.

• KÖNIG LUDWIG II TREIN

Max is in het bezit van de König Ludwig II trein. Bekend onder Märklin nr. HO 2880 + uitbreidingsset nr. 4398. Iedereen kent natuurlijk wel het kasteel Slot Neuschwanstein in Beieren van de later krankzinnig verklaarde Koning Ludwig II. Deze meneer had ook een speciale trein laten bouwen. Die trein is te zien in het Verkehrsmuseum in Nürnberg. Deze trein heeft dienst gedaan vanaf circa 1860 tot het eind van de monarchie in 1918. In München stond de trein permanent onder stoom, om direct te kunnen vertrekken als de koning dat wilde. Firma Märklin heeft deze trein uitgegeven en Max heeft deze trein als verzamelobject jaren geleden aangeschaft. Tja ... totdat ook voor zijn troetelkind geen plaats meer is.



Voor de foto hebben wij het geheel even op de digi-Märklinbaan gezet zodat Max - ondanks zijn slechte gezichtsvermogen - nu ook kan zien hoe zijn König Ludwig II trein in onze omgeving opgenomen is.

Vanaf deze plek dank ik nogmaals Max namens alle leden voor dit mooie gebaar.

• WAT DOE JE DAN MET DIT KOSTBARE BEZIT?

Schenken aan zijn MVA e.o.! Een prima idee en ook een prachtige aanwinst voor onze vitrine met Märklintreinen.





- **TOT GAUW ZIENS**

Een vurige wens van Max is dat hij nog een keertje onze clubruimte kan bezoeken. Max loopt erg moeilijk en is aangewezen op de hulp van zijn rollator en zijn echtgenote als steun en toeverlaat. Maar we zeggen graag en van harte: Max, tot gauw ziens!

Bron: **Het Zijspoor** - clubblad van de Modelbouw Vereniging Arnhem e.o.