

Een houten boog

📷 en 📄 door **Martien Beumer**

Zo mannen, en dames natuurlijk. Na het buigen van gips (zie Zijspoor 2021-2) gaan we hout buigen. Voor de spanten van een rongenloods bijvoorbeeld of tunnels. Ja en dat gaat niet zomaar. Als je je houtje zo dubbel doet gaat hij breken. Gebruik dunne latjes, 1 tot 2 millimeter (roerhoutje). Voorzichtigheid geboden. Buig de latjes beetje voor beetje tussen je vingers zodat er ietwat ronding in komt.



Pak een mal. Dat kan een blikje zijn, een rol plakband of een beker. Als je een beker pakt, zorg dan dat hij leeg is, anders krijg je een natte broek. Zorg ervoor dat het latje niet vet zijn.

Doe wat houtlijm tussen de latjes en buig ze om je mal heen, plak het uiteinde af met een stuk plakband en in het midden ook. Laat het geheel rustig drogen; zeker een nacht, want er staat toch wel wat spanning op. Bij het losmaken zal je merken dat de boog iets terugkomt maar dit is normaal.

Even schuren en je hebt een stevige boog van hout.

