

Het oude naambordje

📷 en 🗨️ door **Jasper Kooderings**

Alle clubleden die nog op de locatie aan de Utrechtseweg hebben gezeten hebben wel het naambordje gekend wat bij de zij-ingang zat. Dit naambordje is eind jaren '80 bij het in gebruik nemen van ons clubgebouw aan de Utrechtseweg geplaatst. Op het naambordje stond in mooie letters: Modelbouwvereniging Arnhem e.o. en een telefoonnummer voor mensen die



voor een dichte deur stonden. Nadat wij in juli 2008 verhuisden naar het industriepark Kleefse Waard bleef het naambordje op het pand zitten. Het was ook niet zo eenvoudig om het van de gevel te verwijderen daar het echt goed vastzat in de pleisterlaag van het gebouw. Elke keer als ik langs onze oude locatie kwam zei ik tegen mijzelf dat ik graag het naambordje wilde hebben. Ons pand heeft heel lang leeggestaan en is ook door diverse krakers bewoond geweest. Onlangs las ik in de Gelderlander dat het pand Villa Schoonheuvel (nooit geweten dat het pand zo heette) verbouwd zou worden tot vier luxe appartementen. Toen dacht ik direct: nu is haast geboden!

Helaas was het hele pand al ontdaan van zijn pleisterlaag en daardoor was ook het bordje verdwenen. Ik heb toen in een mail aan de aannemer gevraagd of zij het bordje nog hadden. Op dinsdag na de paasdagen las de uitvoerder mijn bericht en meldde mij dat het bordje afgevoerd was. Dit nieuws had ik wel verwacht. Ik heb dit toen gedeeld met jullie via de groepsapp. Maar ... een dag later had ik weer een mailtje van de uitvoerder. Ik was enigszins verbaasd. Wat ik toen las heb ik wel twee keer gelezen. De opzichter was dinsdag vrij geweest en kwam woensdag weer. Hij zei dat hij het bordje nog wel kon opsporen. In het mailtje stond dus dat het bordje wel gered was. Weliswaar beschadigd, maar het is er nog en of ik er nog interesse in had? Nou, daar hoefde ik niet heel erg lang over na te denken. Op maandag 20 april ben ik die kant op gefietst en heb het bordje in ontvangst genomen.

Toen ik daar was vroeg ik of het ook mogelijk was om een korte rondleiding over het terrein te krijgen. Ik zette mijn verzoek kracht bij door te wijzen op het feit dat ik werkschoenen met stalen neuzen heb. Dit was voor de uitvoerder voldoende om overstag te gaan. Allereerst zijn wij op de begane grond gaan kijken en op mijn vraag of we ook naar boven konden wees hij mij op het ontbreken van de trap.

Bron: **Het Zijspoor** - clubblad van Modelbouwvereniging Arnhem e.o.



De beste oplossing was om via de steigers naar het dak te klimmen om van daaruit op onze zolder te kijken. Gelukkig was het droog en was dit wat ik te zien kreeg. Zoals je ook op de foto's ziet is het niet verantwoord om op de vloer te gaan staan. Je zakt er direct doorheen. Ik zag nog een oud stuk tapijt van onze clubruimte liggen! Hierna zijn we weer naar beneden geklommen en hebben we nog even een foto gemaakt van de uitvoerder en degene die het bordje gevonden heeft.



Graag wil ik alle betrokkenen van Claus aannemingsmaatschappij B.V. bedanken voor het veiligstellen van dit bordje. Zonder hen was dit nooit gelukt.

Bron: **Het Zijspoor** - clubblad van Modelbouwvereniging Arnhem e.o.