

# Transit Oost

door **Everard van der Velden**

door **Theo Grootens**

In Winterswijk, pal naast het mooie originele NS station uit 1878 staat een heel bijzonder museum. Het is namelijk een combinatie van museum en werkplaats. Het leek ons, Theo G., Jaap en Everard, een leuk idee eens naar Winterswijk af te reizen. Enige haast was geboden, want Theo zou binnen enkele weken met een heftige chemo-kuur gaan beginnen.



Een rondleiding werd afgesproken en korte tijd later gaf Ruud Hudepohl, secretaris van Transit Oost, ons een heel gezellige tour door museum en voertuigcollectie. Bij deze bedanken wij Ruud nogmaals voor zijn spontane medewerking. Geweldig!

In een grote loods met dubbele sporaansluiting op het ProRail hoofdnet staat de (voormalige) Blauwe Engel DE 2 186 uit 1954. Ook beschikt het museum over o.a. een Sik. Bijzonder is, dat het tweede spoor in de loods verhuurd wordt voor het bestickeren van treinen, zoals Stadler GTW's. De huur is een welkome aanvulling op de inkomsten van het museum.

De museumruimte maakt een verzorgde, gezellige en degelijke (Achterhoek hè) indruk. De kantine, lees stationsrestauratie, geeft je het gevoel, dat je honderd jaar terug in de tijd bent beland.

Is het museum een bezoek waard? Wel degelijk!! Alles is overzichtelijk, mooi en het werkt. Voor ons, als modelbouwers, was de modelbaan, waarop het GOLs (Gelders Overijsselse Lokaal Spoorweg) station anno 1928 exact op schaal is nagebouwd, de kers op de taart. De afmeting schatten wij op ca. 9 x 4 meter. Elk spoor, elke wissel, elk gebouw, ja zelfs elk

Bron: **Het Zijspoor** - clubblad van Modelbouwvereniging Arnhem e.o.

schuurtje, is precies op schaal nagebouwd. Hier staat wellicht de mooiste modelbaan van Nederland. Ja, Miniworld in Rotterdam is groter en gevarieerder, maar qua detaillering en natuurgetrouwe weergave is deze baan absolute topklasse.



*Welke indruk is bij ons drieën het meest bijgebleven?*

Theo was getroffen door de verfijnde en aansprekende scènes, vaak met functionerende details. Zoals de twee boeren die naast de wei staan te praten en de nieuwsgierige koeien, die komen kijken. Doordacht en leuk.

Jaap viel het op, dat de detaillering en de kleurstelling alsmede de super-veroudering heel mooi uitgevoerd waren.

Ook vond hij de 'trein-verdijn-secties' aan de kopse kanten slim en onopvallend.

Mij is de rustige, zéér realistische aanblik van deze modelbaan in het geheugen gegrift. De gedachte 'minder is meer' wordt hier overtuigend in praktijk gebracht.

Een prachtige modelbaan. Wil je erheen, dan kan dat heel eenvoudig. Pak de Arriva-trein op Arnhem Centraal naar Winterswijk en een uurtje later sta je (zonder overstappen) in het museum. Met de auto ben je ook een uurtje kwijt.



Dus... baal je van die regenachtige dag (ja dat komt voor in Nederland); ga kijken in Winterswijk. De openingstijden zijn beperkt, dus kijk wel eerst even op de site voor je gaat.

Museumwerkplaats Transit Oost in Winterswijk [www.transitoost.nl](http://www.transitoost.nl)

Bron: **Het Zijspoor** - clubblad van Modelbouwvereniging Arnhem e.o.